

# MEDLEMSBLAD



Årg. 12

1999

Nr. 2



**1999 års styrelse och funktionärer**

Ordförande:	omval av Ethel Hammeltz, Bovik
Sekreterare:	omval av Gunnel Billö, Göteborg
Kassör:	omval av Helen Olsson, Föggetorp
Styrelseledamöter:	omval av Bo Lindqvist, Fiskebäckskil omval av Folke Carlsson, Henån nyval av Anette Pettersson, Näs, Långelanda nyval av Agneta Karlsson, Gäddebräcka
Styrelseersättare:	omval av Kenneth Ericson, Gäddestala nyval av John Algot Gustafsson, Mollösund
Revisorer:	omval av Karl Hermansson, Kärra omval av Karin Wetterström, Morlandstegen
Revisorsersättare:	omval av Nils Tengby, Göteborg omval av Lennart Olsson, Mulltorp

**Redaktionsledning:**

Ingeborg och Fred Leyman, Hede 7203, 472 92 Stillingsön. Tel 0304-37454.  
Karin och Åke Gunnarsson, Hasselvägen 13, 473 32 Henån. Tel 0304-32414.

**Efterlysningar**

Jag undrar om någon i föreningen känner till *Britta Christina Nilsson* född den 2-2 1804 Klefva, död år 1851. Vilka var hennes föräldrar?  
Hon var gift med Sven Ericsson Klefva född 3-4 1793.  
Min mormor var född Reuterberg.

Maj Löfgren  
Nimbusgatan 1  
417 63 Göteborg.  
Tel. 031-779241

*Johanna Hansdotter* född 1800 den 10-8, Moder: *Sara Jonsdotter* omgift med *Andreas Nilsson*. Med familj utflyttad till Bro Brastad.  
Hittar inte födelsedata på Johanna i någon socken på Orust.

Åke Mattsson  
Rosseröd 45192  
Uddevalla

*Johanna Olsdotter Skalin* f.1825 d.1852 Kommer troligen från Grundsund.  
Jag är intresserad av släkten bakåt på hennes fars sida.

All information mottages tacksamt. Vid ev.information kontakta  
Gunnar Gabrielsson  
Tel.0523-32969.

Hej!

Först vill jag hälsa gamla som nya medlemmar väl mött till en ny släktforsksäsong.

Vi startar "Öppet Huskvällarna" den 22 september klockan 18 - 21 på biblioteket i Henån. Dagen därefter, torsdagen den 23 september klockan 19 hoppas jag många kommer till "Höstmötet". I år är vår föredragshållare Tore Vigerust. Han är norrman och forskar i gamla norsk-svenska adelsätter. Så också i de bohuslänska knapadelfamiljerna.

Den av föreningen arrangerade kulturvandringen gick i år på och omkring Friborg. Det var ett strålande väder och ca. 85 personer deltog. Tack alla ni som medverkade till en lyckad vandring.

Årets anbytarträff samlade omkring 40 deltagare. Många var ganska långväga ifrån, Borås och Trollhättan t.ex. Många hade inte möjlighet att komma till våra öppethuskvällar på grund av sina arbeten. Så denna träff blev uppskattad och många nya kontakter knöts. Tack alla ni som medverkade till en trevlig träff.

Vi ses på höstmöter!

Ethel Hammeltz

## *Ny i styrelsen*

När jag blev tillfrågad om att vara med i styrelsen för Orusts släktforskarförening blev jag väldigt smickrad och tackade ganska fort ja. Jag har inte hållit på med släktforskning mer än några år och de sista två åren har forskningen helt legat i träda p g a utbildning och arbete. Av erfarenhet vet jag att när man väl börjat kan man inte sluta och då var jag tvungen att prioritera. Annars håller jag på att kartlägga min mors släkt.

På Anbytarträffen på Stenshult häromsistens fick jag äntligen klart för mig var en gren kom ifrån. Det var en anfader som härstammade från Stenkyrka på Tjörn och eftersom kyrkböckerna hade brunnit där kom jag inte längre. Men efter att ha pratat med Hans Larsson som har ett gediget material från Tjörn fick jag klart för mig att vi faktiskt härstammar från Krog Olsson och Kyrkefjällssläkten. Så nu har man fått blodad tand igen.

Till vardags arbetar jag med datorer på Orust kommun. Där befinner jag mig på den avdelning som sköter om kommunens gemensamma datanät. En kontrast till att leta bland dammiga luntor. Datorerna har dock underlättat väldigt under senare år för oss släktforskare. Så till slut knyts fritid och arbete tillsammans på nåt sätt.

*Agneta Karlsson*  
*Gäddebräcka*

## Uddevalla Släktforskare

### Aktiviteter Trollhättans Släktforskare:

**Onsdagen den 22 sept. kl 18.30** medverkar Helmer Thornvall, Trollhättan med att prata om "Bland västgötar och bohussläkningar" i Församlingsgården.

**Lördagen den 2 okt. kl 10-16** har Trollhättan "Släktforskardag" i Församlingsgården. Se särskilt program!

**Torsdagen den 21 okt. kl 18.30** berättar Erik Persson från varvsföreningen i Lödöse om "Varvskulturen i Göta Älvdalen". Församlingsgården.

**Torsdagen den 25 nov. kl 18.30** berättar Stellan Granath om "Jultraditioner". Församlingsgården.

**Lördag 23 oktober kl 1100-1400** har vi en "datordag" i ABF lokaler på Exercisvägen, Uddevalla, där kan du få prova på olika släktforskarprogram m m.

**Onsdag 9 december kl 1800** är det dags för Luciakaffe och fördrag av Olle Andersson, f d rektor vid Dingle Lantbruksgymnasium.

**Tisdag 28 september resp onsdag 24 november kl 1630-1900** blir det släktfors-karrådgivning för allmänheten i bibliotekets släktforskarrum.

## Vänersborgs Släktforskare

### ÖPPET HUS

i "Släktforskarrummet" på Biblioteket blir det 1:a och 3:e måndagen i varje månad kl.17 – 19 med start i september. Under september månad troligtvis i Vargön. Vi sätter upp schema på anslagstavlor i Vargöns och i Vänersborgs bibliotek.

## SOLDATREGISTRERING



**SOLDATREGISTRET BOHUSLÄN**  
 Bohusläns Försvarsmuseum  
 Regementsparken  
 451 34 UDDEVALLA  
 Kontaktperson: Gunnar Höök  
 Tfn.0522-380 10 Fax.0522-339 72  
 Regemente: Bohusläns regemente

Avskrift av:

**Sveriges Släktforskarförbund**  
**Redaktörskonferensen 1998**

*en sammanställning av Elisabeth Thorsell*.....

## **Upphovsrätt - viktig att iakttaga**

**Upphovsrätt, vad är det?** Upphovsrätt innebär att endast den som skapat ett verk, litterärt, konstnärligt, musikaliskt etc, har rätten att förfoga över verket. Det är också möjligt att överlåta sin upphovsrätt till annan genom försäljning eller gåva. Verket får inte offentliggöras i kränkande form eller sammanhang. Upphovsmannens namn skall alltid nämnas, och verket får inte ändras. Med litterärt menas i dessa sammanhang även vetenskapliga verk, uppsatser, protokoll, tidningsartiklar etc.

**Hur registrerar man upphovsrätt?** Den registreras inte, utan uppstår när verket skapats. Det spelar ingen roll om det finns copyrightmärke © eller inte, verket har ändå upphovsrättsskydd.

**Har allt upphovsrätt?** Det fordras att verket har självständig karaktär, och inte enbart är en uppräknig, avskriften ur något källmaterial. För släktforskare torde t.ex. en ordagrann avskrift ur en dombok inte medföra upphovsrätt, medan däremot en omskrivning till modernt språk gör det, då det i senare fallet är en självständig bearbetning.

**Hur länge gäller upphovsrätten?** Den gäller intill 70 år efter upphovsmannens död. Detta gäller alla litterära eller konstnärliga verk.

**Var hittar jag vem som är rättighetsinnehavare om upphovsmannen är död?** Är den en bok som finns på biblioteken, så kan man fråga Sveriges Författarfond i Stockholm. De har hand om biblioteksersättningen och måste därför veta detta. I annat fall får man ägna sig åt litet forskning.

**Får man citera utan att fråga upphovsmannen?** Man får citera "i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som betingas av ändamålet" enligt Upphovsrättslagen. Detta innebär inte långa stycken, utan en mening eller två.

**Vad gör man då man skulle vilja citera mer?** Man får skriva om texten med egna ord, då skapar man ett nytt verk. Trots detta ska man ange varifrån uppgifterna kommer, vanliga källhänvisningar alltså.

**Får man låna text och sidor ur Släkthistoriskt Forum?** Ja, det får man. om man tydligt anger att materialet är hämtat ur Forum, och om man frågat artikelförfattaren, och Släkthistoriskt Forums redaktör. Se insidan på Forums omslag.

**Får man låna text och sidor ur andra släktforskartidningar?** Nej, inte utan att fråga vederbörande om lov. Om tillstånd nekats, får man hitta på något annat att fylla sina sidor med.

**Får man låna texter och bilder från Internet?** Precis samma regler gäller för Internet som för papperspublikationer.

**Kan man låna bilder hur som helst?** Nej, samma regler gäller där.

**Var kan jag läsa om upphovsrätt?** I t.ex. *Fackpressens handbok för mindre redaktioner*, av Thelma Kimsjö (1996). På Internet innehåller Författarförbundets hemsida mycket nyttigt information inklusive själva lagtexten [www.forfattarforbundet.se]. En sökning på t.ex. Altavista ger också många ingångar till sidor där ämnet behandlas.

6	Förtäkning och Räkning på Begravnings Koffnad som		
	Koffnad till Omyndige Gåse Barnet Ole Olofs Granbu		
	Till Prostens Gjöftek för Likstol	1 Rpl	1 Rpl
	Köpt Sjösk till Begravningen		9
	Brännvin 4 <sup>re</sup> Kanner 1-16 Kanner	5	16
	1/2 Kaffa 1/2 Socker	1	42
	2 <sup>re</sup> Hov Siropp		32
	4 <sup>re</sup> Tanna malt	3	
	3 <sup>re</sup> pun Ragnmjöl 1 Rpl 20 Stk	4	12
	1 pun Hvitemjöl	1	32
	1 Kalf till Fek och Soppa	1	24
	6 <sup>te</sup> Kaffa	1	24
	3 <sup>te</sup> K Smör	1	
	Till Kloakaren		12
	för Likstollansmålning		24
	2 <sup>re</sup> Fög Ägg		8
	till Kockerkan		24
	för Likstollan till Mattias Andersson		36
	1/2 fjärdedel Hamle		15
	2 <sup>re</sup> Kanner Gryn	1	
	med Besvär samt deflere samt matthållning ved		
	tillredningen	3	
	1. Refa till voderalla		32
	Besvär och omkastnader ätt för feston	1	
	6 Kanner mjölke i 4 <sup>re</sup> dagar till Kalfven		30

Summa 39 Rpl 27

Hänfrån afgår ardebteligt värde på de Lesningar som Bles öfver och dett med arfvningarnes samtycke

Nedfattes Summan till 36 Rpl Rpl

Granbua 9. 8. Juni 1839

Annicka Anders dotter

### Olle Olssons föräldrar hel-och halvsyskon

Far Olle Andersson f.1785 d.1838 Granbua  
Mor Annika Andersdotter f.1799 d.1855 Utgård.  
Syster: Olena f.1831 Granbua Konfirmerad 1848 Utgård.  
Sedan inte påträffad i Röra kyrkböcker.  
Syster Inger Maja f.1833 Granbua d.1918 Dandalen  
Gift med O.A. Samuelsson Barn.  
Broder: Johan f. 1835 Granbua d.1915 Källebacken Lerskall.  
Gift med Anna Kr. Björkbom Barn.

Faderns barn i 1:a g. med Ingrid Börjesdotter.  
Anders f.1813 Granbua d.1895 Ö.Bua  
Gift med Johanna Svensdotter Barn.  
Bernt f.1815 Granbua d.1850 Granbua  
Gift med Anna Johansdotter Barn  
Maria Kristina f.1817 Granbua d.1900 V.Bua  
Gift med Olle Olsson Inga Barn  
Abraham f.1821 Granbua d.1896 Kärra  
Gift med Johanna Andersdotter Inga barn  
Anna Britta f.1823 Granbua d.1906 V.Bua  
Gift med Abraham Olsson Barn

Moderns dotter i 2:dra g. med Bernhard Johansson  
Johanna Matilda f.1845 Utgård d.1889 Skogen Häröd Ög.  
Gift med Simon Alfred Olsson Barn

Alla platserna i Röra socken på Orust.

### Några mindre vanliga förnamn på Orust under 1800 talet

**Arrenius, Aqvelina, Alina, Basilius, Fabilia, Helmina, Hedina, Hilder,  
Karlida, Claudia, Levina, Mander, Olinda, Selmer, Valder, Mandor**

– Det är mycket man kan utläsa av en namnteckning. Skrivarens ålder, yrke, karaktär – samt enstaka fall även vad han heter.

Lärarynnet är ute på promenad och möter en man som hon tycker sig känna igen. Hon ler vänligt och nickar igenkännande.

– Förlåt, säger mannen förvånat, känner vi varandra?  
– Oh, säger lärarynnet generat, jag trodde ni var far till ett av mina barn.

– Har du något foto på dina trillingar?

– Javisst, se här!

– Ja, men det syns bara en unge på kortet.

– Än sen, dom andra ser likadana ut.

Hela familjen är på semesterresa och kommer till Örebro, där man bland annat beskådar slottet. Mamma berättar:

– Vid det här slottet har mormor och morfar förlovat sig.

– Ättaåriga Gun-Britt utbrister imponerat:

– Oj, är det verkligen så gammalt.

# Till minne av min morfar

1882

1979

*Lisbeth Nilsson  
Ågård  
340 13 Hamneda*

*tel. 0372 - 50003*



Hans namn var **Alfred Hjalmar Pettersson** född den 10/11 1882 på Orust närmar bestämt i Bäckevisen Föräldrarna var Sjöman **August Petter Hermanson** född den 8/1 1849 och **Carolina Johansdotter** född den 26/3 1840 . Stället där Alfred föddes hette Slätten. Här bodde Petter August och Carolina med sina 4 barn **Alida Josefina Karl Bernhard, Leander Axel och Alfred Hjalmar**

Petter August mor Anna Kristina Andersdotter född 1814 och Petter August broder Carl Bernhard född 1842 bodde också på slätten.

Alfreds mor dog år 1926 och hans far år 1936 här på Slätten.



Som 15 åring gick Alfred till sjöss och seglade i många år på Nordsjön med svenskar tyskar och holländare.

Lönen var inte furstlig för en jungman ( Jungman var den lägsta manskapsgraden på däck på handelsfartyg, närmast under lättmatros)- 15 kronor i månaden sedan höjdes lönen till 20 kronor i månaden.

1899 tjänstgjorde Alfred som jungman på S.S Aina från Göteborg. Resan gick från Göteborg till Nord och Östersjön därifrån gick den till Landskrona mellan den 10 januari 1899 till 22 mars 1900.

hyresavgiften var 2 kronor och 89 öre. .  
Nästa resa var med ångfärjan England vars hemmahamn var Göteborg Här tjänstgjorde Alfred som Lättmatros ( Lättmatros blev man då man hade haft 12 månaders däcktjänst). Denna resa gick från Glasgow till Nord och Östersjöhamnar och tillbaka till Oxelösund under tiden den 23 maj 1900 till den 29 mars 1901 Hyresavgiften var 4 kronor 08 öre.

Den åttonde resan Alfred gjorde tjänstgjorde han som matros ( Matros blev man efter 18 månaders däcktjänst) denna resa var med Ångfärjan Zelos, hemmahamn Göteborg. Resans tur var Göteborg -Örnsköldsvik -Cardiff mellan 1 oktober 1904 till 27 januari 1905 hyresavgiften var 1 krona 27 öre.

Fjortonde resan tjänstgjorde Alfred som Bästeman ( Bästeman var befälhavarens närmaste man ombord i fartyg där examinerad styrman ej fanns). Denna resa var med Skonert Dina och resans tur var Uddevall - Lübeck från den 17 april 1909 till den 18 december 1909 hyresavgiften var 5 kronor 68 öre.

År 1909 Byggdes en Tåg-färja Konung Gustav V vid Lindholmens varv i Göteborg och med denna kom Alfred Pettersson till Trelleborg år 1910.

Här jobbade Alfred som matros i 32 år.  
Under första världskriget var han med om en otäck händelse på sjön.  
En Tysk marinbåt rände en natt rakt in i stäven på "Kungen" och krossade Alfreds hytt och koj, det enda som fanns kvar var en spegel som sedan fick hänga som rakspegel i sovrummet i hans hem.

Själv befann han sig på bryggan när detta hände. Färjan gick mellan Trelleborg och Sassnitz det blev många turer fram och tillbaka under åren. 12000 turer lågt räknat.  
1924 var isvallarna utanför Trelleborgs hamn ca 8 m höga så "Kungen" kunde inte komma ut samma år på hösten bröt en orkan ut då kunde färjan inte komma in i hamnen.  
1940 hade färjan fastnat i isen utanför Rugen. Detta var bara en del händelser under Alfreds lärrika och arbetsamma år.



Sidor hämtade från Alfreds sjömansbok åren 1899 till 1909 under dessa åren tjänade Alfred 3476 kr.

Alfred gifte sig den 6 Juni  
1910 med Elvira Victoria  
Rask född den 18/1 1884 i  
Anolfsbyn Skållerud.

Dom köpte ett hus på Trädgårdsgatan 28 som sedan ändrade namn till Johan-Kocksgatan. Trelleborg.

Tillsammans fick de 5 barn :

Gösta född 1912

Rosa Evelina född 1915

Lizzie Dorothea född 1917 hon dog endast 10 månade gammal i lunginflammation.

Ebba Dagny Alice 1919

Ove Gerhard född 1926.

Bilden nedan är ett familjefoto av fam. Pettersson.

Detta kort kopierades och skickades till Alfreds bror Axel i Bäckeviden.

En sommar många år efter när Alfred var på besök hos sin bror och skulle hämta in ved, fick han syn på något sönderrivet foto i vedboden och det var just detta foto.

Alfred blev väldigt ledsen och besviken och gick till Axels svärdotter Helga och berättade detta.

Helga berättade då att det nog var så att de var lite avundsjuka, att det gått så bra för Alfred.



Alfred trivdes också med sin trädgård som han vårdade ömt. Han hade gjort en jätte fin rabatt med blommor och gångar och där det för barn var förbjudet att gå in.

Även efter sin pension reste han mycket fast då med tåg till hemmet i Bäckeviden där han besökte sin bror Axel och sin syster Alida.

Alfred reste också till Dalsland och hälsade på Elviras släktingar det blev också en del resor till Danmark där Elviras syster Gerda bodde.

11

När Alfreds barn var små, tog han ofta dessa med sig på resorna vilket många fotografier påminner om.

Alfred var mycket intresserad av fotografering

1942 fick Alfred i Pension från SJ

Hans fritidssysselsättning blev då att bygga båtar och fartyg i miniatyr .

Den största var en fyrmastad bark som han ägnade tre hela vintrar åt.



Alfred med två av sina båtar som han byggt  
Fartyget bakom Alfred är en fyrmastad bark som han arbetat på i sin ungdom..

Alfred är här 90 år gammal

Alfred miste sin Elvira ( Vira) år 1958.

Han bodde kvar i sitt hus 19 år efter Elviras bortgång.

Alfred spelade fiol och dragspel ibland och han gillade att spela schack.

Elviras syster Gerda från Köpenhamn var ofta och hälsade på Alfred under alla år så även barn och barnbarn.

Att dra klockor var något som han hade med sig från sina år till sjöss. Så länge han bodde i sitt hem drog han alltid sina klockor på söndagarna kl 10. 00.

Under alla år fram till sin 95 års dag duschade Alfred ute på gården i kallt vatten från Maj till September.

Huset var omodernt utan varmvatten och med eldning i kamin.

Senare år fick han installerat el element då detta var dyrt att elda med var det oftast kallt i huset men Alfred tyckte inte om värme.

Att städa tyckte Alfred var ett bra tidsfördriv man kan ju inte bara sitta still jämt sa han.

Att spela schack tyckte han mycket om.

Varje dag under många år skrev Alfred i sina årskalendrar om hur vädret varit och om särskilda händelser, de flesta av dessa kalendrar finns bevarade.

Alltid när någon kom skulle han bjuda på pepparkakor som han hade i en plåtburk och oftast så var dom alldeles mjuka, även karameller bjöds det på ur en liten glas skål med lock som Elvira också alltid haft till karameller, antingen var det syrliga apelsin o citron karameller eller så var det polkagrisar.

En liten sup på morgonen tog Alfred också och det skulle helst vara Whiskey.

Han hade en gång en undulat som alltid satt på glaskanten och drack Whiskey tillsammans med Alfred." Av någon underlig anledning så levde undulaten inte så länge."

Middag åt han de sista åren på en skola i Trelleborg, på helgerna åt han hos sina barn.

Till kvällsmål stekte han ofta blodkorv dessa vände han med sin fickkniv som han också använde till annat t.ex. att rensa naglar med. inte så noga

Att där var lite mögel på maten bekymrade inte honom detta tog han bort och åt sedan maten.

Trots sin höga ålder cyklade han gärna vilket ibland kunde se livsfarligt ut, eftersom han knappast hörde något de sista åren, så det var rena turen att det inte hände någon olycka. Han sa alltid när detta påpekades att bilarna får väl se upp när jag kommer.

När han fyllde 80 år ordnade han en stor fest för släkt och vänner

Vid 82 års ålder flög han till Spanien på semester.

När han fyllde 90 hade han ännu en stor fest för släkt och vänner.

Han var med och dansade till 2 på natten, på morgonen efter började han dammsuga golven kl 0600.

Efter detta var han ute och tjärade taket på sitt hus.

Vid 95 års ålder flyttade han till ett ålderdomshem i Gislöv.

Gislöv ligger alldeles intill havet och till havet gick han varje dag i ur och skur.

Han boddet vid och arbetat på havet i hela sitt liv, och upplevde många stormar under sina år till sjöss.

Så det var ju självklart att han ville bo nära havet sina sista år i livet.

Trots att han bott i Trelleborg i nästan 70 år talade han ändå ren bohusdialekt. Alfred tyckte att skåningar ibland var svåra att förstå.

Att själv börja prata skånska hade han aldrig haft en tanke på.

För att tala skånska måste man ha en varm potatis i mun sa han en gång.

Sin 95 års dag firade han på Gislövs ålderdomshem.

Av sina barn önskade han sig en moped vilket han dock inte fick.

1979 Den 26/11

Hamnar Alfred på sjukhuset efter att på natten ha fallit så illa att han brutit lårbenshalsen.

Dottern Ebba befinner sig tillsammans med sin dotter på sjukhuset .  
På tredje dagen avlider Alfred Hjalmar Pettersson 97 år med barnbarnets hand i sin.

Jag saknar dig morfar

En gammal sjöman har lagt upp  
hans långa vakt är slut  
till frivakt har han törnat in  
Hans livs seglats har nått sitt mål  
i jordens moderfamn  
Han ankar fällt och gått till kojs  
i gravens lugna hamn

Som tapper viking for han kring  
på alla jordens hav  
och ofta var han döden när  
då skutan gick i kvav  
Men efter skeppsbrott,haveri  
och stormande orkan  
han nått sin ro i hemmets jord  
från fjärran Ocean

Var vinden hård och resan lång  
Och sikten skymdes mången gång  
av dimma rå och kall  
Dess skönare blev hemmets hamn  
där lyser klar en fyr  
och trötte seglarn i dess ljus  
sin bräckta farkost styr



Dikt av John Svensson

Den som skryter om sina  
förfäder erkänner egent-  
ligen bara att familjen är  
bättre död än levande.

Man märker att barnen  
börjar bli stora när de sl-  
tar fråga om var de kom-  
mer ifrån och håller tyst  
om vart de ska.

## Adressändring

Lena Kronvall  
c/o Dag Näslund  
Regementsgatan 27 B  
217 53 Malmö  
Telefon 040-265658

Tidigare adress  
Östanbäcksvägen 104  
247 33 Södra Sandby

Marianne Rigo  
Hälla 5102  
473-97 Henån  
Telefon 0304-232 97

Tidigare adress  
Januarigatan 26  
415 15 Göteborg

Vår förening är medlemsförening i riksorganisationen

## Sveriges Släktforskar- förbund

som verkar för att sprida kännedom om släktforskningen  
som *kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap.*

Kontakta gärna **Sveriges Släktforskarförbund**  
direkt: *Box 30222, 104 25 Stockholm. Tel: 08-695 08  
90. E-post: [genealog@genealogi.se](mailto:genealog@genealogi.se)*

Nättidningen **Rötter**  
innehåller det mesta.  
[www.genealogi.se](http://www.genealogi.se)

### Föreningen Orusts Släktforskare har givit ut följande årsskrifter:

- 1990 Släkten Reuterberg från Orust
- 1991 Tusen anor från Orust
- 1992 Porträtt från Orust
- 1993 Prästbackasläkten från Orust
- 1994 Släkten Bruhn från Orust
- 1995 Gamla bilder från Orust
- 1996 Fiolspelmän från Östra Orust
- 1997 Hasselösläkten från Orust
- 1998 Hogensläkten från Myckleby Orust
- 1999 Femton generationer kvinnor från Orust Tjörn och Inland

