

MEDLEMSBLAD



Årg.14

2001

Nr.1



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000

Föreningen Orusts Släktforskare

Föreningen har under året hållit fem protokollförda styrelsemöten samt ett s k utemöte, ej protokollfört, som hölls i Torpet på Stenshult (inomhus p g a dåligt väder) och vid årets slut var medlemsantalet 222.

Årsstämman hölls den 30 mars 2000 i Röra församlingshem i Henån. Som föredragshållare hade engagerats Ingela Lundin, arkeolog från Uddevalla Museum, som visade många och vackra bilder och talade om natur- och kulturprojektet kallat "Blå Skagerack". Sture Pettersson från Uddevalla informerade om det nyöppnade soldatregistret som upprättats i Uddevalla.

I samband med årsstämman avgick styrelseledamöterna Kenneth Ericson, Gäddestala, Anette Petersson, Näs, Långelanda, och revisorsersättaren Lennart Olsson, Mulltorp, vilka blev avtackade med blommor av ordföranden Ethel Hammeltz.

Årsboken 2000 "Folkskoleminnen från Orust Myckleby Långelanda och Torps socknar" har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Ethel Hammeltz, Agneta Karlsson, Helen Olsson, Hervor Solander, Folke Carlsson och Egon Haglund.

Under våren var det tio "Öppet-hus"-kvällar på biblioteket i Henån och lika många under hösten. Dessutom hölls ett "skollovs-öppet" den 16 februari 2000 under vinterlovsveckan.

Föreningen deltog också vid "Bli mä"-dagarna under Orusts kulturvecka i Ellös den 8-12 juli 2000. Många fick hjälp med sina "rötter" och fortsatte sedan att komma till "Öppet-hus"-kvällarna under hösten. Flera nya medlemmar värvades.

En anbytarträff genomfördes den 2 september 2000 i Stenungsund på Fregatten, där Inlands Släktforskare var huvudarrangör och Tjörns och Orusts Släktforskare var medarrangörer.

Sommarens första kulturvandring förlades till Mollösund den 14 juni. Folke Almegius berättade om häxprocesserna på 1600-talet och John Algot Gustafsson och Majken Rodéhn om de olika ställena i Mollösund. Även Lars Larsson från Lossbo på Lyr hade mycket att berätta. Vädret visade sin stormigaste sida och aldrig har det väl blåst i Mollösund som den kvällen. Trots detta hade ett 90-tal personer infunnit sig.

Den andra vandringen hade förlagts till Stenshult den 26 juli och anknöt till årsskriften. Bland de olika berättarna fanns Henry Wetterström, Morlandstegen, Lennart Johansson på Stycket och Lennart Karlsson, Tryckhålan. C:a 70 personer deltog.

Vid Släktforskarförbundets riksstämma i Linköping den 26-27 augusti representerades föreningen av Ethel Hammeltz och Hervor Solander.

Höstmötet hölls den 12 oktober 2000 i Röra församlingshem i Henån. Inbjuden var Förste arkivarien UIF Andersson från Landsarkivet i Göteborg som berättade om "Skarprättare".

I slutet av året avgick ur styrelsen på egen begäran ledamoten Jan Kilborn. Eftersom det var så nära till nästa stämma beslutade styrelsen att inte utlysa ny stämma utan låta Birgit Flyholt gå upp som ordinarie den lilla tid som återstod av mandattiden.

Kommunen har ställt ett rum på biblioteket till föreningens förfogande med en dator och Internet-uppkoppling. Biblioteket använder rummet även som studierum.

Två medlemsblad har utkommit och redaktionen är densamma som de senaste åren nämligen Karin och Åke Gunnarsson samt Ingeborg och Fred Leyman.

Styrelsen vill med denna årsberättelse framföra ett stort tack till alla som bidragit till vår verksamhet och för ett visat förtroende.

Henån i mars 2001



Ethel Hammeltz



Bo Lindqvist



Helen Olsson



Folke Carlsson



Agneta Karlsson



John Algot Gustafsson



Birgit Flyholt



Ingemar Martinsson



Gunnel Billö

Nya medlemmar hos Orusts Släktforskare 2001 (t o m 22/1)

Andersson	Ulla	Blåsippevägen 7	444 45	Stenungsund	
Bergström	Åke	Basungatan 22	421 40	Västra Frölunda	
Karlsson	Elisabeth	Söbben 3132	473 91	Henån	
Björnström	Karl-Erik	Torp 4023	473 93	Henån	
Gullberg	Märta	Bua 6190	474 93	Ellös	0304-50599
Karlsson	Sven-Olof	Alvägen 5	472 32	Svanesund	0304-44119

Efterlysning

Fader till min farfar Alfred Leonard Larsson, född 1861-04-16 i Björneröd Tegneby
Moder Inger Maja (Maria) Johannesdotter från Holkarna Röra, vid sonens födelse.
piga i Björneröd.

Alfred blev skriven hos hennes äldre syster Sofia och maken Olof Johansson Skålberg,
bosatta på ett torp under Prästbacka Röra. Står senare som dräng hos skräddaren
Johannes Rasmusson på Myren St.Hvena.

Gift 6 oktober 1886 i Haga församling Gbg. med Julia Johansdotter från Kändalen,
äldsta dotter till Anna Katarina Jakobsdotter och Anders Johan Samuelsson, startade
egen skräddeverksamhet, bosatt Pinneröd Henån.

Här föddes barnen Curt 1887, Ruht 1889 och Julia Alfrida (Alfa) 1892, innan familjen
flyttade till Gustavsberg, där Alfred blivit anställd som skräddare hos Gustavsbergs
Barnhusstiftelse.

Vem var fadern och hur kom släktnamnet Larsson till ? undrar

Curt Hjorvard Lennerhed

Polhemsgatan 38

112 30 Stockholm

Tel. 08-6528357

curtlennerhed@hotmail.com

4 Stadgeändring

Styrelsen beslutade att inte fullfölja beslutet om stadgeändring som föreslogs stämman vid
höstmötet den 12 oktober 2000. Istället **beslutade styrelsen** framlägga ett nytt
ändringsförslag enligt följande:

Under punkt 4, Verksamhetsår:

Nuvarande lydelse:

Verksamhetsår räknas från årsmöte till årsmöte.

Räkenskapsår utgöres av kalenderår.

Ny lydelse:

Verksamhetsår såväl som räkenskapsår utgöres av kalenderår.

Under punkt 5 tredje momentet, Årsmöte:

Nuvarande lydelse:

Mandattiden är från årsmöte till årsmöte.

Ny lydelse:

Ordförande väljes för ett år fr o m årsmötet år 2002

Kassör + två ordinarie ledamöter väljes på två år med början fr o m årsmötet år 2002

Sekreterare + två ordinarie ledamöter väljes första gången på ett år med början fr o m
årsmötet år 2002, därefter med två års mellanrum

Ersättare väljes på ett år med början fr o m årsmötet år 2002

Den nya punkten om förslag till beslutsförhet slopas helt.

Om stämman godkänner detta förslag vid årsmötet 2001 så kan det träda ikraft vid nästa
stämma, höstmötet 2001.

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Så har det blivit dags för mig att skriva det sista ordförande har ordet. Agneta Karlsson har lovat " ta över " åtminstone för det närmaste året. För övrigt får jag hoppas så många som möjligt av de övriga ledamöterna stannar kvar i styrelsen. Jag vill också här och nu passa på att tacka för allt stöd jag har fått från er medlemmar och från alla styrelseledamöter genom åren.

Så till en glädjande nyhet. Vi har kommit igång med rekonstruktion av brunna kyrkoböcker och då börjat med Tegneby socken. Gruppen nu i starten består av Ingrid Samuelsson, Folke Almegius, Gunnel Billö, Ingemar Martinsson, Birgit Flyholt, Märta och Georg Gullberg, Hervor Solander och undertecknad.

Föreningen har också köpt in en del böcker som ni hittar i bibliotekets hyllor. Det är C. Grills Svenska Indelningsverket och Ödsmåls Hembygdsförenings årsskrifter.

Till sist VÄL MÖTT på årsmötet.

Ethel Hammeltz

En styrelseledamot presenterar sig

Jag heter Birgit Flyholt och är född 1935 i Göteborg där jag också har bott tills för åtta år sedan, då min man och jag flyttade till Lyrön. På Lyrön har jag varit sommarboende hela mitt liv och här hade min mor sitt föräldrahem. Nu bor jag här i åttonde generation. Min far var född i Göteborg, men min farmor var från Nedre Hoga. I mitt yrkesverksamma liv har jag sysslat med redovisning. Mitt intresse för släktforskning växte fram när jag hörde mammas syskon prata om sina olika sysslingar och bryllingar och om hur den var släkt med den. Att hålla reda på allt blev som att lägga ett pussel. Jag började att släktforska i början av 1970-talet, men så kom annat emellan, därför tog jag inte upp det igen förrän jag hade flyttat till Orust. När jag inför årsstämman år 2000 blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att vara med i styrelsen var jag tveksam och undrade vad man väntade sig av mig med mina amatörmässiga kunskaper inom släktforskning, men jag har inte ångrat att jag tackade ja. Ett annat intresse jag har är att dokumentera ord och uttryck på Orustmål som det talades på Lyrön. Både när det gäller släktforskning och dialektdokumentation är datorn ett hjälpmedel, som jag har stor nytta av.

Vår förening har börjat arbetet med

Rekonstruktion av kyrkoböckerna för Tegneby, Stala och Röra församlingar på Orust.

Alltsedan 1870 har vi levat mycket i okunnighet om vad det har funnits för folk på de här platserna i gångna tider.

Sveriges Släktforskarförbund inbjöd i november 2000 ett antal intresserade till Landsarkivet i Göteborg för att ta del av hur man kan lyckas med rekonstruktion av brunna kyrkoböcker. Vår förening har sedan många år väntat på startlinjen och nu går startskottet.

Undertecknad sekreterare jämte styrelseledamöterna i föreningen Birgit Flyholt från Lyr och Ingemar Martinsson från Ödsmål var med på denna introduktion. Nils Marelius och Martin Persson från Sotenäs Personhistoriska Förening som kommit bra mycket längre än vi, lät sig inbjudas av oss till Biblioteket i Henån i januari i år och ställde sina kunskaper till vårt förfogande. De har själva gått igenom det här och kommit så långt att de givit ut en CD-skiva över Tossene, Askum och Bärfvendals församlingar. Närvarande var också Ulla-Britt Bagge från Vuxenskolans studieorganisation som vi tänker få hjälp ifrån genom att i viss mån göra det till studiecirkel och på så sätt få lite bidrag åtminstone till fotokopiering m m. Arbetet i övrigt är helt ideellt.

Nu undrar ni kanske hur det här skall gå till, det låter ju konstigt, men med alla pusselbitar på plats så skall ni få se på antavlor. Men det kommer att ta lång tid - flera år.

På Landsarkivet fick vi uppslag om var vi kunde finna uppgifter. Källorna är otroligt många och rika. Som exempel kan nämnas mantalslängder, bouppteckningar, domböcker, bruksarkiv, flyttningslängder från andra församlingar, krigsarkiv, riksarkiv, sjömanshusmatriklar, fängeregister, Whitfeldtska stipendieinrättningen m fl - listan är lång.

De som är intresserade väntar vi oss också hjälp från, genom att lämna uppgifter - som Ni hittar i andra församlingars kyrkböcker - där det framgår exempelvis vigda som stammar från våra brunna församlingar. Sådana uppgifter går bra att samla på någon lista och lämna över till oss efterhand. Vi kommer längre fram, när vi blivit lite varmare i kläderna, att gå ut med tydligare och ytterligare frågor.

I detta stora arbete som ligger framför oss deltar också Ingrid Samuelsson från Holmudden och Märta och Georg Gullberg från Bua i Ellös, vilka samtliga varit med från början.

Denna rapport kommer från Gunnel Billö - och nu är det bara att sätta igång

Lille Kalle var visserligen liten, men käften var stor. Han var allmänt besvärlig i skolan och störde hela tiden lektionerna. Till sist tappade fröken besinningen och utbrast:

— Jag skulle vara din mamma i tio dagar. Då skulle jag nog få ordning på dej!

— Ja, sa lille Kalle. Jag ska höra med farsan om han är intresserad.

Hon säger att om hon någon gång ska gifta sig, så blir det med en vegetarian.

— Självfallet. Det måste vara en som kan bita i det sura äpplet.

Lille Karl kom hem från sin första skoldag, full av intryck:
— Mamma, vår fröken är fru och har en man som också är fröken!

Pelle berättade en dag i skolan att han ska få ett syskon.

— Vad vill du helst ha? frågar fröken. En bror eller syster?

— Det kvittar, säger Pelle, Bara det inte blir en kusin, för det har jag så många redan.

Tusenkonstnären från Gullborga

På torpet Gullborga i Långelanda socken föddes 1813 Herman Johansson som blev en mästare inom urmakeri och metallbranchen.

Hermans föräldrar på torpet levde under små omständigheter, liksom folket i allmänhet gjorde på orten. Herman måste därför tidigt börja hjälpa till med försörjningen och det blev att taga tjänst hos bönderna att valla får. För att ha något att syssla med under detta långtråkiga arbete hade han sin kniv som han ständigt täljde på något med. Det blev till slevar och andra små föremål som kunde användas.

Då Herman var 14 år gjorde han färdigt sitt första egentliga arbete, ett bordsur helt och hållet i trä. Klockan bestod av tre trähjul där istället för kuggar var fästade ståltrådsbitar som häktade tag i maljor i hjulet bredvid, det var allt som behövdes för att klockan skulle gå och fungera.

Herman fortsatte med slöjdandet och började också arbeta med metall av vilket han tillverkade urmakarverktyg och därmed även klockor. Herman blev ganska snart erkänd urmakare och mycket anlita reparatör även av andra föremål, ty det var inget som han stod främmande för.

21 år gammal gifte sig Herman med den tre år yngre flickan Anna Britta Olsdotter född 1815-28-10 död 1884-25-4, paret fick med tiden 8 barn, 3 söner och 5 döttrar.

Herman "Gullborgaren" som han kallades blev ovanligt skicklig inte enbart som urmakare utan han tillverkade de mest konstfulla silver och guldsaker som ringar och andra konstföremål, allt signerat med H.J. och stämplat med Orusts vapen tre torskar

År 1850 erbjuder Sophie Bildt på Morlanda Herman att bosätta sig på ett ställe bredvid kyrkan. Hon hade hört talas om den skicklige Gullborgaren och ville gärna ha en sådan konstförfaren man i närheten. Herman accepterade erbjudandet och byggde ett hus åt sig och sin familj, stället fick heta Kyrkbyn på grund av närheten till kyrkan.

Herman bodde och verkade här i 37 år och det påstås att golvet i verkstaden, som var av dubbla bräder, var så slitet att översta bräderna var genomtrampade.


Ett av Hermans mest eftersökta arbeten var *dombjällror* som man använde på seldonen vid kyrkfärd, de lär ha haft en särskilt vacker klang.

En helg när det ringdes till gudstjänst i Tegneby kyrka brast axeln till den stora klockan som föll ner och fick en spricka. Nu måste man köpa en ny storklocka som var en betungande utgift för den relativt fattiga socknen. Då kom man på att fråga Herman om han kunde laga klockan, Herman lovade försöka och klockan transporterades till Kyrkbyn.

Där började Herman med att skrapa ren metallen i och kring sprickan sedan gjorde han en gjutficka omkring den. När detta var gjort drogs klockan av oxar ut på åkern där den grävdes ner i marken som då fick tjäna som gjutform. Sedan eldade Herman med träkol runt klockan, i två dygn höll han på med hjälp barnen att elda och då hade klockan upphettats till nära smältpunkten. Den legering som Herman gjort smältes och fyllde sprickan som förenade sig med klockans glödande sprickväggar och så var klockan åter hel.

Den 27 juli 1887 dog Herman efter en kort tids sjukdom.

Man kan ju förstå att en man som självlärd och utan andra verktyg än de som han själv tillverkat kunde utföra sådana storverk var en verklig mästare och tusenkonstnär.

Å.G.


När telefonen kom till Holmudden för 70 år sedan

Holmuddens Varv och Slip startades 1909 av Anders S Samuelsson, Lalleröd (S.född 1875).

Han slutade på sjön efter att ha seglat med engelska båtar som timmerman sedan slutet av 1800-talet.

Varvet fick klara sig utan telefon ända till 1921, då S. beslöt att skaffa fram en telefonlinje på egen bekostnad. Det rörde sig om en sträcka på flera kilometer över nästan enbart bergterräng. Linjen skulle sträckas rakaste vägen från Holmudden ute på Orusts sydvästra udde vid Stigfjorden till Vasseröds Varv och Slip, som installerat telefon redan omkring 1900. Därifrån skulle ledningen få gå på Albin Abrahamssons stolpar resten av linjen bort till Nösund, där en station fanns.

I gengäld skulle man hjälpa till med att byta stolpar på den gamla linjen till Nösund.

Sagt och gjort! Först skulle virket till stolparna anskaffas. Anders, 46 år, och sönerna Sven, 18 år och Gunnar, 15 år rodde och seglade in till Säckebäck i Stala sn. Man inhandlade drygt ett trettiotal träd på rot av Edvard Andersson i Lerklev.

Träden fälldes, kvistades och forslades med häst ner till stranden vid Buseviga mitt emot Lilla Askerön. Den sista biten rullades stockarna ut över leran till vattnet.

Allt detta arbete tog ju mest hela dagen, så först fram i kvällningen – det var i slutet av augusti – var man klar att börja hemfärden över Stigfjorden. Trädstammarna hade då buntats ihop till en flotte, som togs på släp efter en eka plus en snipa.

Äntligen var det dags att börja den tunga rodden; först ut till Skåpesund, genom det smala sundet och vidare utöver fjorden. Timmerflotten var en effektiv broms!

Olyckan dök emellertid upp. Komna en bit utanför Skåpesund mötte man ett hastigt uppdykande kraftigt åskoväder med hårda stormbyar från nordväst. Karlarna förmådde inte hålla mot vind och vågor med sitt tunga släp. De drev i land på S. Björnholmen sydväst om Ärholmen, där de måste övernatta våta och dödströtta.

För att få lite värme repade man ljung och lade i ekan, som man dragit upp på land, samt svepte in sig i seglet till snipan. Yngste man fick ligga i mitten, där det förhoppningsvis blev något varmare. Så snart morgonen grydde och vädret lugnat sig så pass, att man kunde ta sig hem, satte man sig till årorna igen, (4 st åror). Timmersläpet fick man låta ligga förankrat så länge. Man kom omsider hem och fick visat de hemmavarande att man var i livet. De hade befarat att det värsta hänt i ovädret på fjorden.

När man fått mat i sig – man hade bara haft några smörgåsar med sig – var det att starta på nytt för att hämta timmerflotten. Det blev 12 timmars rodd!

Till slut var stockarna i alla fall framme vid varvet, där de togs upp på land, barkades och kapades och blev förvandlade till telefonstolpar.

Nu återstod resten av arbetet, som sannerligen inte var mindre ansträngande. Stolparna skulle fraktas till sina respektive platser på linjen bort över bergen. man fick bära, släpa och dra dem

uppför det höga Gorrviksberget och vidare bort över kullarna, ända till Vasseröd, och naturligtvis även över bergen till Holmudden. Sedan skulle stolparna stagas upp. Man fick borra i berg och i stora stenbumlingar, för att få fäste för stagen.

Slutligen skulle telefontråden sträckas upp. Det var tunga rullar av tråd att släpa med sig från start- till ändpunkter.

Med mycket slit var allt på plats och bara inkopplingen återstod. Denna skulle ske i slutet av oktober.

Då inträffade tidernas snöstorm den 21 oktober med massor av blötsnö över hela Orust. Träd vräktes ned av snömassorna och flera av stolparna på den nyuppsatta linjen klarade inte av belastningen utan lade sig. Även linjen från Vasseröd till Nösund drabbades, trots att även den förnyats.

Det blev att göra om en del av arbetet och inte förrän den 30 november kom telefonapparaten på plats och linjen kunde börja fungera.

När A. S. S. första gången ringde hem från Nösund, dit han rott telemannen som kopplat in linjen, var det knappt att någon av barnen vågade svara i det nya underverket! Mor i huset var nämligen borta i ladugården för att mjölka.

Denna telefon fick sedan tjänstgöra för hela trakten runt. Det kom folk från Lalleröd, Valön och Lyrön för att ringa; t ex efter läkare vid sjukdomsfall.

Först på 30-talet började bygden mera allmänt få telefon i stugorna. Då startades de flesta mindre telefonstationerna på ön.

Ingrid Samuelsson

HISTORISKA KARTOR PÅ WEBBEN

Mer information om projektet Digitala
historiska kartor hittar du på webben:
www.dhm.lm.se.



INBJUDAN

till deltagande i



SLÄKTFORSKARDAG

på

Bohusläns Museum

Lördag 6 oktober 2001 kl 1000 - 1600

Dukningstid fredag em och lördag från kl 0930

Mat och kaffe efter eget behov i Museikaféet

Arkivdelen håller ev extra öppet

Föredrag

kl 1100 Kent Andersson, Släktforskarförbundet, Göteborg

kl 1330 Björn Lippold, Centrala Soldatregistret, Skövde

Preliminär anmälan med bordsbehov senast 31 mars 2001

Detaljprogram översänds i början av maj till anmälda

Slutlig anmälan 15 juni 2001

Samordnare: Hilding Jacobsson

tel 070-628 38 17 hilding.jac@telia.com

Uddevalla Släktforskarförbundet och Bohusläns museum

Vänersborgs Släktforskare

Onsdagen den 28 mars kl. 19.00 berättar Arkivarie Gudrun Ryberg, Regionen om "Kolera och farsoter i Vänersborg". Enkel förtäring.

Onsdagen den 18 april kl. 19.00 medverkar Arne Johansson från Vänersnäs och berättar om "Vänersnäs från forntid till nutid". Enkel förtäring.

ÖPPET HUS i Bibliotekets släktforskarrum är det 1:a och 3:e måndagen i varje månad kl.17.00-19.00.

Trollhättans Släktforskare

Torsdag 26 april berättar Ted Rosvall om "Bernadotterna" eller "Ted roar kungligt".

Öppet Hus kl. 16.00-20.00 varje måndag under våren i Västra Elfhög

Strömstad Släktforskare

Lördag den 7 april år 2001

Anbyttardag på Stadsbiblioteket kl 13 – 17

Lördag den 12 maj år 2001

Anbyttardag på Stadsbiblioteket kl 13 – 17

Lördag den 9 juni år 2001

Anbyttardag på Stadsbiblioteket kl 13 – 17

Lördagen den 5 maj åker vi till Sandefjord och DIS-Västfold .

Våra träffar är 2:ndra lördagen i månaden klockan 13.00 – 17.00 på Stadsbiblioteket med ingång från Karlsgatan 1/9 – 30/1 samt från baksidan av huset 1/5 – 30/8.

**Riksstämma och
Släktforskardagar
i Borås
24-26 augusti 2001**

Släktforskardagar i Borås 2001
Sturegatan 36
503 42 Borås

E-post: boras2001@swipnet.se
Hemsida: <http://hem.passagen.se/stenb/boras2001/>

Uddevalla Släktforskare

Föreningsmöte tisdag den 27 mars kl. 18.00 på SKS - anbyten, info DG 8 mm.

Öppet hus torsdag den 5 april kl. 16.00-19.00

Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla

St Hellevigsgatan 4 451 40 UDDEVALLA

Tel/fax 0522-134 60

Öppettider: Vardagar kl 1100-1600

Lördagar kl 1100-1300

Ale Släktforskarförening i Dagcentralen i Älvängen

Den 29 mars kl.19.00 Bertel Holmström "Mina rötter i det norska Bohuslän". Han delar med sig av sina erfarenheter från sin släktforskning i Bohuslän.



**Tema:
Från gårdfarihandel till
postorder.**

Våra aktiviteter under år 2001 så långt vi kan överblicka:

Årsmöte i Röra församlingshem

torsdagen den 29 mars kl 19.00

Kulturvandring på Lyrön

onsdagen den 30 maj kl 18.30 (ta dej över med färjan, parkering på ön). *Skyltar visar. Tag med kaffekorgen.*

Kulturvandring vid Trätte Nedre i Långelanda

onsdagen den 25 juli kl 18.00 *Skyltar visar. Tag med kaffekorgen.*

Anbytarträff

lördagen den 18 augusti kl 11.00-14.00 på

Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Medarrangör: Inlands Släktforskare. Inbjudna: Tjörns och Uddevalla Släktforskare.

Övriga som är intresserade är också mycket välkomna att medverka

(det blir dubbelt så stor lokal som förra gången).

Inträde kronor 10:-. För den som önskar något att förtära finns kafeteria öppen där man på egen bekostnad kan beställa kaffe.

VÄLKOMNA!

ÖPPET-HUS på biblioteket i Henån

onsdagarna 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 och 11/4 mellan kl 18.00 och 21.00.

Se till att komma innan biblioteket stänger kl 19.00 *(vi har lov att vara kvar till kl 21.00).*

Detta är tillfälle för både nya och gamla forskare. Vi utbyter erfarenheter och hjälper nya forskare att hitta rätt och även dom som har erfarenhet kan behöva lite hjälp emellanåt.

Bara kom och känn Dej välkommen!



ERBJUDANDE TILL ALLA SLÄKTFORSKARFÖRENINGSMEDLEMMAR!

Klipp ur och ta med denna talong till Släktforskarnas Hus i Leksand.

Mot uppvisande av talongen får du forska upp till en dag för halva priset.

Gäller under tiden 1 oktober 2000 – 31 maj 2001.